

Cykelturen på Sjælland i juli 1945

Lørdag den 7-7-1945

Vi startede fra Egemarksvej Kl. ca. 9 Vejret var meget overskyet. Det gik strygende til Roskilde, som vi passerede uden Ophold.

Det var saa skyet, at vi ikke saa Domkirken. Vi var efterhaanden blevet sultne, og vi tænkte paa at gøre Ophold ved den første Kro, vi kom til - men vi var efterhaanden kommet saa tæt på Ringsted, saa vi ventede til vi kom dertil. Dertil ankom vi kl. ca. 12 og efter nogen søgen, fandt vi en restaurant, som passede til os og vor Pengepung. Der fik vi saa en Pilsner og Kaffe med Brød til. Da vi havde fortæret dette, skulde vi ud og se på Byen og dens Seværdigheder. Først vilde vi bese Kirken Skt. Bents Kirke med alle dens gamle Grave af Kongerne - det var uhyre interessant. Graveren eller Degnen der holdt vagt i Kirken forklarede os blandt andet om det, at i Dronning Dagmars fandtes intet Skelet kun det saakaldte Dagmarkors - dette mente han var et overnaturligt Tegn - ogsaa i Knud Lavards Grav fandtes ikke meget, kun nogle Skeletknogler, men denne var ogsaa delvis ødelagt, fordi en Provst var blevet begravet ved Siden af ham. Vi købte nogle forskellige Ting i Byen, før vi kørte videre mod Sorø.



Vi kom forbi Fjenneslev Kirke med Tvillingetaarnene. Ankomst til Sorø kl. ca. 14.30 og besaa Sorø Akademi og Søen. I Akademiets Gaard var en Brønd fra Klosterets Tid. Kirken var meget smuk, omtrent ligesaa gammel som Kirken i Ringsted, som var den ældste minde Kirke her i Danmark (12 de Aarhundrede) Kirken i Sorø var meget smuk udstyret med



Billedskærerarbejde og der fandtes gamle Kister. Ludvig Holbergs Sarkofag stod i Kirken desuden nogle gamle Kister nogle pænt arrangeret og andre skødesløst hensat i Kældre fyldt med Støv - der var bla en lille Barnekiste. Fra Sorø startede vi kl. 15.50 mod vort Maal for den Dag. Vandrehjemmet i Glumsø. Efter en del Forhindringer naaede vi frem Kl. 17.30 blev indskrevet - fik anvist Værelse vi vaskede det

Lørdag d 7-7-1945

Vi startede fra Egemarkvej
kl ca 9 Vejret var meget overskyet.
Det gik slyggende til Roskilde
som vi passerede uden Ophold.
Det var saa skyet at vi ikke saa
Dankirken. Vi var efterhaanden
blevet sultne og vi tænkte
paa at gøre Ophold ved den første
Kro vi kom til men vi var
efterhaanden kommet saa tæt
til Ringsted saa vi ventede
til vi kom der til. Der til an
kom vi kl ca 12 og efter
noget søgen fandt vi en
Restaurant som passede til
os og var Pengespung. Der fik
vi saa en Fløner og Kaffe med
Brød til. Da vi havde fortæret

værste Støv af os, før vi satte os ind for at spise Menuen , der bestod af Urtesuppe og Hache.

Saa begav vi os ud i Byen for at bese denne og faldt ind i Biografen , hvor vi saa en meget spændende Film "Fangen paa Zenda". Da vi kom hjem fik vi besked paa at tørne ind kl.22.30.

Søndag den 8-7

Vi stod tidligt op Søndag morgen og gik en Tur op i Byen efter Morgenbrød til Kaffen. Da vi havde drukket Kaffen, gik vi ud for at hejse Flaget , hvor vi sang en sang -da dette var gjort, gik vi ind og fik udleveret vore Vandrekort og sagde Farvel til Herbergværtinden og saa gik det mod Vordingborg. Paa Vejen derned plukkede vi Jorbær i en Skov. Bærrene puttede vi i en Pose for at spise den senere sammen med vor tørre Mad. Da vi var kommet til Næstved blev vi enige om at sejle en Tur paa Susaaen, og med det samme vilde vi fortære vor mad. Mens jeg roede ordnede Svend Maden. Efter at have overstaaet Sejlturen kørte vi ud af Næstved mod vort Maal. Paa Vejen derned var vi oppe paa en Høj Bakke - der havde vi Udsigt over Dybsø Fjord - i disse Omgivelser havde Herrefolket ogsaa huseret hvilket tydeligt at se. Kl. 16.30 var vi i Vordingborg vi tog hen paa Vandrehjemmet og blev indskrevet og fik anvist Køjer i en stor Fællessal. Saa gik vi ud og besaa Byen og Ruinerne ved Gaasetårnet, som var ved at blive udgravet - derpaa gik vi hjem for at spise - dette skulde foregaa kl.18 - vi fik god Mad bedre og mere rigelig end den i Glumsø. Om Aftenen skulde vi ud - vi klædte os om og gik paa en Danserestaurant, men det var ret vanskeligt at bedaare de lokale skønheder. Da vi kom hjem sad vi alle og sang en Timestid , og derpaa gik vi i Seng Kl.23

Mandag den 9-7

Var oppe 6.15 for at komme til at vaske sig, da der ikke er saa gode Toiletteforhold. Vi var enige om at tage ud og se Storstrømsbroen, det havde været fint Vejr tidlig om Morgenen, men op af formiddagen saa det lidt truende ud. Vi var ude for at købe Rugbrød, men Bagerne holdt lukkede om Mandagen.

Vi gik op i Spisesalen for at spise Morgenmad , der bestod af en Tallerken Havregrød og Mælk og Kaffe med Masser af Brød til. Efter dette gik vi ned og satte os paa Cyklen - det var modbydeligt koldt , og det blæste kraftigt, da vi kørte over Storstrømsbroen, men det var et pagtfuldt Syn at se ned fra Broen. Paa den anden side Broen standsede vi for at faa lidt Varme i Kroppen. Det havde været en kold Tur over Broen.



Vi købte nogle forskellige Smaating i en lille Foretning og Svend fik reddet sig 10 stk. Cigaretter. Vi blev enige om at køre til Nykøbing hvortil vi ankom Kl.ca.10.30 Efter en Rundgang i Byen var vi blevet sultne, hvorfor vi besluttede at købe noget Mad paa en Restaurant. Vi fik en dejlig Kotelet med Øl og Snaps til. Klokken var efterhaanden blevet 13 saa vi beredte os paa at tage hjem. Der var Modvind, men det var klarer lidt op - vi laa og soled os paa en Plet i en Skov en Times Tid, hvorpaa vi kørte videre. Mens vi kørte lagde vi Mærke til at selv om der efterhaanden ingen Skyer var paa Himmelen, skinnede Solen ikke meget. Vi lagde ogsaa Mærke til at nogen kikkede op i Luften - vi troede der var Flyvere, men vi kunne ingen se - da vi kom længere hen var der nogen der kiggede paa Solen gennem farvet Glas og saa faldt 10 Øren -der var Solformørkelse. Jeg var henne og blive barberet inden vi kom hjem, fordi Toiletforholdene ikke var de bedste. Vi fik Frikadeler og Rabarbergrød til middag. (Om Mandagen fik vi Kalvesteg og Rabarbergrød) Der var og stuved Hvidkaal til Frikadellerne. Efter Middagen gik vi i Biografen og saa fra D-dagen til Indtoget i Paris da vi kom hjem sad vi og sludrede lidt, hvorpaa vi gik ind i Seng 22.30



Delvis solformørkelse den 9.juli 1945 set fra Vordingborg begynder kl.14.56, er på sit højeste kl.16.09 og slutter kl.17.18. <https://www.timeanddate.no/formorkelse/kart/1945-juli-9>



Tirsdag den 10-7.

Stod op 6.30 vaskede mig derpaa gik vi op og fik Havregrød og Kaffe. Da dette var besørget blev vi enige om at tage videre til Korsør. Den første større By vi kom til blev Næstved der havde vi jo været en Gang for paa Vejen mod Vordingborg men dengang saa vi ikke saa meget paa Byen det er en mægtig kvik By med mange Butikker. Vi besaa Kirken indvendig - det var et imponerende Stykke Billedskærerarbejde oppe ved Alteret -denne Tavle gik helt op under Kirkens Loft. Det nederste forestillede Jesu og hans tolv disciple saa kom Korsfæstelsen og Opstandelsen og øverst højt oppe under Loftet stod Jesus med udbredte Arme.

Vi købte ogsaa nogle Smaating til vores Frokost som vi vilde fortære, naar vi kom udenfor byen i nærheden af et Mejeri. Et sted vi kom til, som vi troede var et Mejeri, men som viste sig at være et Teglblænderi -der fik vi en Boxer efter os. Naa, men endelig fik vi Øje paa et rigtigt Mejeri, hvor vi saa købte en halv liter Kærnemælk og en halv liter Fløde -det smagte godt. Vi naaede saa frem til Skælskør, det var stegende



varmt og vi blev enige om at gaa ind og drikke en Kop Kaffe, inden vi kørte videre til Korsør. Dertil naaede vi frem til kl.16.30 det var et dejligt Vandrehjem, men Maden var ikke imponerende -vi fik Pølse og Kartoffler med Persillesovs og Rabarbersuppe - afmaalte Por-

tioner, vi tænkte med længsel tilbage til det dejlige Madsted i Vordingborg. Om Aftenen var vi i Biografen og saa "Det ligger i Kaffen" mægtig morsomt, da vi kom Hjem, sad vi og sang lidt -der var en der spillede paa Banjo og en Mundharpe, som var en ganske ung Mand, der karikerede vore mest kendte Skuespillere ganske godt - vi gik i Seng Kl.22.45



Onsdag d.11-7

Stod op Kl. 6.30. Vi gik os en Tur var oppe i Svend Gathes Taarn - derefter gik vi en Tur paa Bastionen - der traf vi en fra Meldetjenesten fra Marinen, hvem vi sludrede lidt med - saa fik vi lov til at se i hans Kikkert -der kunne vi se Ministrygerne paa deres arbejde -jeg talte 9. Saa var vi inde at spise Morgenmad - derefter gik vi en Tur ned i Byen for at bese den, men den er ret skuffende og ret kedelig. Efter at have hentet vore Vandrekort, kørte vi fra Korsør Kl. 10.15 og med fuld Fart gik det mod Slagelse, hvor vi var knap en Time efter. Vi gik rundt og kikkede paa Byen -den var ret livlig -vi var inde og bese Kirken, som var bygget i gotisk Stil - derpaa gik det mod Sorø - lidt før Byen standsede vi og spiste vor Mad - vi var i sorø 13.30

Vandrehjemmet er paa Teknisk Skole, lige over for en tysk Flygtningeforlægning -vi stormede rundt i Bygningen, før vi fandt nogen. Vi gik hen paa Colding Konditori og drak Kaffe - derefter var vi hende og bestille Middag i en Restaurant - den skulle bestaa af Biskemad og Rødgrød - vi gik os en Tur ned til Akedemiet ved Søen, mens Maden blev lavet. Vi fik en dejlig stor Portion Mad med Æg over og en Bajer til samt Rødgrød.

Derefter var vi henne paa Herberget - der fik vi os en Sludder. Værten gav en indgaaende Skildring af Sorø og dens Mærkværdigheder. Derefter blev vi enige om at gaa over til "Parnas" en Restaurant, der ligger paa den anden Side Søen. Der var en smuk Tur, vi vilde have en Kop Kaffe paa Restauranten, men det var en meget irriteret Herre, der var Tjener der, saa vi gik uden at nyde noget. I stedet for sejlede vi en Tur over Søen - dette foregik under truende Skyer vi var hjemme i Seng Kl. 22.30



Torsdag d. 12-7-45

Stod op Kl. 6.30 gjorde mig i Stand - vi gik ud for at spise, fordi vi ingen Mad kunde faa her - vi fik vor traditionelle Havregrød og Kaffe. Bagefter gik vi over for at pakke - da det var gjort, fik vi vore Kort og startede Kl. ca. 9. Første Etape var Stenlille en meget pæn By, der købte vi Rugbrød og nogle Basser saa vilde vi gøre en Afstikker for at faa Mælk og Smør i Stenmagle - vi saa at han lige havde købet Smør - det var et dejligt Syn at se ham hale saadan store Klumper Smør op af Kærnen. Udenfor spiste vi vor Mad og drak Mælk, og saa gik det videre mod St. Merløse - Eskilstrup - Hvalsø - Lejre og endelig Gevinge, lidt uden for Byen ved Lejre Vig der ligger smukt men er ikke videre velholdt. Vi kunde ingen Aftensmad faa saa vi maatte selv lave noget. Senere var vi ude at ro og da Vejret var dejligt, jeg smed tøjet og hoppede i. Der laa ogsaa en spejdertrup som havde nogle norske Gæster, der var en ung Mand paa ca. 16 Aar - ham sludrede jeg lidt med - han var fra Oslo. Senere var der Lejrbaal, hvor de smaa Spejderpiger optraadte i forskellige Sketch. Vi sang forskelligt, saa var der en norsk pige paa en 13 Aar, der fremsagde et Digt, der hed Kongen af Nordal Grieg - derefter sang hun Kongesangen, men flere Gange stod hun og græd - det var meget sødt at se.

Vi vandrere gik nu op i vores Opholdsstue og sang - vi var en Snes unge Mennesker og der var Applaus over Sangene vi sang til Kl. 23 og saa gik vi i Seng, men det blev en urolig Nat. Der var to der havde været oppe at spise paa Lindeborg Kro, og de var ikke ædru, men da de endelig kom hjem på herberget, larmede de med bemærkninger om at Koteletterne der var saa seje o.l. Herbergsværten var flere Gange inde og kaldte til Orden og sidste Gang han var der, fik de to sene Gæster paalæg om at møde paa hans Kontor næste Morgen. Saa faldt der ro over Salen.

Fredag d. 13-7

Jeg var oppe ved 7-Tiden. Vejret var overskyet. Svend gik i Vandet men jeg nøjedes med at stikke Hovedet under Vandposten. Da vi havde spist Morgenmad, blev vi enige om at køre til Roskilde og bese Domkirken. Saa vi startede Kl. 9 og var fremme Kl. 10. Det var meget imponerende at se Domkirken indvendig hvor Buens spids ligger 24 Meter over Gulvet og med sin 64 Meters Længde en af Danmarks største Kirker. Vi var nede og spise vor Mad paa "Fjordvilla", bagefter var vi nede og bese Havnen.

Vi startede Kl. ca. 13 med Kurs mod København hvortil vi ankom Kl. 14.30. Jeg var hjemme Kl. 14.45 efter at have været borte i 7 Dage og saadan slutter min første Tur i Vandrelauget.



SHELL AUTOMOBIL-KORT over DANMARK

1933

Cykelruten er tegnet op med rød streg.

