

Her er mit liv.

Skrevet af Jørgen Anton Maibom.

Jeg er søn af

Nancy Antonie Maibom født Christensen

Smørrebrødsjomfrue og kogerske

Orla Maibom

Tapetserer og skiltemaler.

Jeg er født den 7/12 1927, de første år af mit liv boede jeg i Murergade 4 st., det var på Nørrebro tæt ved Forum. Her var min far overkontrollør, det benyttede jeg og mine søskende os af, til at komme gratis ind og se diverse udstillinger. Der hvor vi boede var der lokum i gården, og ingen bad eller varmt vand. Vi var 4 søskende, en storebror, en lillebror og en søster. Min lillebror døde da han var 30 år, og min storebror døde da han var 42 år, min søster lever stadig og er 78 år og bor i Gundestrup ved Audebo Dæmningen. Jeg har ikke nogle billeder fra Murergade, for dengang havde man ikke råd til at købe et fotografiapparat. Min far døde den 4/4 1934 - 45 år gammel, min mor døde i 1976 - 87 år gammel, og min stedfar døde i 1976 - 86 år gammel. Kort tid efter min fars død, flyttede vi fra Murergade til min morfars ejendom Lykkesholms Alle 33A og 33B på Frederiksberg, jeg var dengang 7 år, her boede jeg hele min barndom - skoletid og lærertid, og til jeg blev gift med Lilian. Herfra gik jeg i skole på Niels Ebbesensvej Skole i hele min skoletid, og her mødte jeg første gang Lilian. Så kom den tid, hvor jeg skulle finde mig en lærerplads. Jeg kunne godt tænke mig at blive kok, men det var svært at finde en lærerplads, det kom så endelig ved gode venners hjælp, og det var så fint et sted som hed Wivex, men der var en hage ved det, der ville gå ½ år inden der var en plads, så fik jeg lov til at gå i 3 fri mellem for 2 gang, indtil jeg kunne starte på min lærerplads. Mine forældre ville ikke have, at jeg fjøtede rundt på gaden det ½ år. Da der var gået 3 måneder i klassen havde jeg fået nok, så min stedfader og jeg gik i gang med at finde en lærerplads, det var svært, men endelig

kom der noget som møbelsnedker i Hellerup, så det tog jeg, det foregik på cykel frem og tilbage morgen og aften i alt slags vejr og der var 10 km. Jeg havde en arbejdstid fra kl. 7.00 til kl. 17.00, og 4 gange om ugen på teknisk skole til kl. 20.00 om aftenen. Det første halve år fik jeg 5 kr. om ugen, så der var ikke så meget at slå til søren med, selvom en biograftur kun kostede 35 øre. Jeg blev udlært og var færdig med min lærerplads den 29/4 1948, jeg lavede en hjemmebar i svendestykke, som jeg fik ros for ved eksamen, den var bestilt af en Papir Grosser Orth, og jeg så den 20 år senere. Jeg blev en kort tid på min lærerplads som svend, så kom jeg på B&W, der var jeg med til at bygge en hvalfanger som hed Thorshøvding, og dækket var lige så stort som en fodboldbane. Her var jeg ca. 6 måneder, så tog jeg til Sverige med en kollega og fik arbejde på en møbelfabrik. Der blev vi ca. 5 måneder, så skulle der ske noget nyt, så vi rejste tilbage til Danmark, jeg blev i Helsingør, men der var ikke noget arbejde, så jeg fik et job som opvasker på et missions hotel. Jeg var så heldig, at jeg kunne få et værelse på hotellet oppe under taget. Der gik heldigvis ikke lang tid, så fik jeg arbejde på Fredensborg Orgelbyggeri i Hillerød, jeg fik et værelse på en første sal i en gammel villa, her kom Lilian og besøgte mig. Jeg var med til at lave et orgel til Esbjerg Domkirke. Jeg var glad for at være i Hillerød. Der gik 6-7 måneder så fik jeg besked på, at jeg den 11/11 1949 skulle møde på Høvelte kasserne, for at aftjene min værnepligt. Efter den første rekruttid, blev jeg sendt på befalingsmandsskole i Jægerspris, hvor jeg var i 7 måneder, jeg var kun hjemme en gang, og grunden var, at jeg

skulle giftes. Da jeg var færdig med skolen, blev jeg sendt til Høvelte, hvor jeg lå ved et stabskompagni ved en sprængningskommando, efter 3 måneder blev jeg sendt til Bornholm til Almegårdslejren, der blev jeg hjemsendt fra den 25/4 1950, jeg troede af jeg var færdig med militæret, men det var jeg ikke, for den 10/7 1951 blev jeg genindkaldt, hvor vi skulle lære om de nye våben, det foregik i Jægerspris og jeg blev sendt hjem igen den 6/8 1951.

Jeg blev gift med Lilian den 24/9 1949, og vi blev gift i Frederiksberg Kirke. Da vi nu var blevet gift, var vi så heldige, at vi fik en lejlighed i Fiskergade 12 på Nørrebro. Der var ikke så meget plads 1½ værelse med toilet på trappen sammen med naboen, men de var både flinke og rare. Der var også et lille køkken, for at man kunne få gas måtte man komme penge i en automat ellers nul gas. Om natten var der ikke meget plads i køkkenet, for der stod en stor kokskasse, også min cykel som jeg bar op og ned fra første sal, man turde ikke lade den stå på gaden eller i gården i de tider der var dengang, cyklen var en som Lilian havde foræret mig, da jeg blev hjemsendt fra militæret, for at jeg kunne bruge den til at køre på arbejde. Vi boede ikke så længe her i Fiskergade, vi havde den i ca. ½ år, og det meste af tiden var jeg på Bornholm, og Lilian sov mange gange over hos sine forældre, hun var så heldig at hun i mellemtiden var blevet gravid med vores første barn.

Straks efter jeg blev hjemsendt fra militæret, var vi så heldige, at vi kunne få en lejlighed i min mors ejendom på Lykkesholms Alle 33B i stuen på Frederiksberg fra den 1/5 1950. Der var 3 værelser og et

køkken med fadebur og et lille toilet som var så lille, at man næsten skulle bakke ind. Der var intet badeværelse ej heller varmt vand, det måtte man lave over gasblusset, så medens vores børn var små, måtte de sidde i håndvasken, som var en emaljeret jernvask, vi havde kakkelovn til koks og brænde til at opvarme hele lejligheden, vi gav den fyrstelige husleje af 900,00 kr. om året, og selv om forholdene var små med 3 børn, så gik det jo alligevel, og børnene boede hjemme til at blev store. Her fik vi vores 3 børn Marian 5/7 1950, Per 6/10 1954 og Pia 21/11 1961, vi mistede vores søn den 1/4 1993.

Da jeg blev hjemsendt fra militæret skaffede min svigerfar mig et arbejde på Søborg Møbelfabrik, der var jeg 3-4 måneder, så fik jeg arbejde på A/S Ruko Låsefabrik i Borgergade, og det var jeg meget glad for, for det med at være indendøre i 8 timer som jeg var på Søborg Møbelfabrik, var ikke rigtigt mig. På Ruko fik jeg mange god job, jeg monterede låse på Fredensborg Slot, hvor jeg mødte kong Frederik og dronning Ingrid, jeg monterede også låse på Kystens Perle da det blev bygget, og det var dengang noget af det mest moderne. Jeg var også mange andre spændende steder, jeg var på Ruko i 15 år.

Jeg fik så mulighed for at starte mit eget firma, så det gik jeg i gang med. Jeg fik det så startet for ca. 3.000,00 kr., og firmaet kom til at hedde Jama Låse Service, det var ikke let i starten, der kom ikke mange penge ind om dagen, så jeg måtte finde på noget, jeg begyndte så at sælge og montere amerikanske foldebøre i træ og plastik, og det var næsten over hele Danmark. Der var døre i alle størrelse, ja hele vægge

på op til 3x8 m. Medens jeg beskæftigede mig med det, mødte jeg en gammel kollega som var startet som selvstændig snedkermester, han havde også problemer med, at han ikke kunne beskæftige en svend på fuldtid, så vi fik et godt samarbejde, og det bestod i at opstille diverse udstillinger i Danmark - Tyskland og Rusland, det var for De Danske Sukkerfabrikker udenrigsministeriet, jeg kom desværre ikke til rusland, for min egen låseforretning var ved at blive en god forretning, så jeg måtte slutte med at lave udstillinger, men jeg havde haft 2 gode år med det.

Min egen forretning gik nu så godt, at jeg havde 1 mand og min søn, samt en kontordame til at hjælpe mig, jeg havde fået en masse gode kunder, KTAS Gladsaxe kommune, Jersi kommune, Solrød kommune og Frederiksværk kommune, så jeg måtte ikke klage, jeg havde min forretning i 30 år, så var jeg nød til at slutte på grund af sygdom, den kollega som overtog mit firma arbejdede jeg for 1 år på deltid.

I 1958 overtog vi et gammelt bondehus ved Leestrup Strand nær Præstø, der brugte jeg megen tid med at gøre huset i stand. Det var over 100 år gammelt og der var ikke lavet noget ved det i mange år. Der hvor der var grissestald med kummer og båse, det skulle væk for det var her det nye stuehus skulle være, så der var brug for diverse håndværkere, der var mange ting jeg selv kunne lave, men elektriker, VVS og tækkemand havde jeg brug for. Der var ca. 3 tønder land, men noget af jorden blev forpagtet ud til en landmand, så vi havde ca. ½ tønde land til diverse

formål, have og græsplæne, så hver fredag når vi kom derned, slog jeg græs i flere timer.

I 1989 måtte vi sælge det på grund af min sygdom, så det gik ikke som vi havde regnet med, at vi skulle være der når vi blev gamle, men vi havde 31 gode år her i Leestrup med venner og naboer. I alle de mange år som vi havde huset, var vi næsten altid dernede hver fredag, lørdag og søndag hele året og mange somre, og når der var brug for det, kørte jeg frem og tilbage til København for at passe mit arbejde, vi holdt også mange juleaftener dernede.

Den 1/8 1990 flyttede vi fra Frederiksberg til Fensmark på Slibemestervej 25, der boede vi i 9 gode år, der var vi meget glade for at bo, der havde vi fået en masse gode venner. Jeg havde problemer med at passe haven, så da vi fik tilbudt en 3-værelses lejlighed på Stenskovvej 24, st.th. slog vi til, og vi er efterhånden glade for at bo her, her bor vi så nu, og jeg håber at vi ikke skal flytte mere. Vi flyttede til Stenskovvej den 15/5 1999.

Nu har jeg ikke mere at fortælle, men skulle jeg himle i morgen kan jeg sige, jeg har haft et godt liv med de små negative ting som hører med, jeg har haft en god kone som jeg har kendt fra jeg var 13 år, og Lilian har passet mig godt, selvom det har været meget besværligt mange gange, vores børn har været som børn nu er.